

GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 11 april 2020

Bericht nr. 8 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,

Dit keer een wat korter bericht.

Kerkdiensten

We zijn er blij mee dat zo trouw wordt meegeluisterd en meegekeken. Ongeveer 230-250 gebruikers van het YouTube-kanaal en 40-50 gebruikers van Kerkomroep. Daarnaast zijn er die meeluisteren via de 'kastjes' en de scanner.

Intussen zijn we er met elkaar wat op ingespeeld, omdat we weten hoe het werkt. Maar wennen doet het niet. Heimwee naar de Bethlehemkerk, naar de samenkomst van de gemeente ... , want samenkomen is een voluit Bijbels gegeven. Kan er niet toch gemeenschap met elkaar zijn, ook nu? Daarover aan het einde van het bericht nog wat meer.

Eerste en Tweede Paasdag

Deo volente luisteren we op **Eerste Paasdag** 's morgens om **10.00 uur** mee met Utrecht naar ds. Harinck. 's Avonds om **18.30** uur gaat hij in Woerden voor. Dat stond al in het preekrooster en dat blijft zo. Het was de bedoeling dat dan openbare geloofsbelijdenis zou worden gedaan door de belijdeniscatechisanten. Ook dat gaat helaas voorlopig niet door. We wensen deze catechisanten toe dat het Woord op deze voor hen zo bijzonder gedachte Paasdagavond toch tot een bijzondere zegen zal zijn. En we hopen dat ook de belijdenisdienst weer in zicht mag gaan komen. Het ligt in Gods handen.

Op **Tweede Paasdag** luisteren we om **10.00 uur** mee met Utrecht.

De diensten kunnen langs de inmiddels bekende kanalen worden meegeluisterd en meegekeken.

We geven nog eens de tip om op tijd in te schakelen. Dat geldt vooral voor Kerkomroep. Gespreid inschakelen helpt om de landelijke netwerkbelasting niet te hoog te laten worden.

De inzameling van gaven

We herhalen nog eens de rekeningnummers voor uw giften en bijdragen in plaats van de collecten.

- Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake diaconie.
- Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk.
- Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake bouwfonds.

Extra collecte op Eerste Paasdag voor het Deputaatschap Evangelisatie: op rekening van de kerk. Zie rekeningnummer hierboven.

Wekelijks bezinningsmoment

Ook volgende week woensdagavond om 19.30 uur wordt weer een meditatie uitgezonden. Er wordt goed meegeluisterd. Dat is fijn.

Tenslotte

We hebben het Woord gehoord gisterenavond. Het was Goede Vrijdag. Zijn overwinningroep was: het is volbracht.

Het wordt met de feestdagen extra gevoeld dat we niet samen kunnen komen. Dat is onwerkelijk. We voelen hoe goed het is samen te komen.

Maar ook geldt: de Heere is niet aan een plaats gebonden. Er kan tóch gemeenschap met elkaar zijn, ook al zijn we niet op één plaats. De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt in artikel 27 heel mooie dingen over die gemeenschap. Bekende woorden klinken opeens anders in onze oren, in de bijzondere omstandigheden waarin we verkeren. De woorden komen dichterbij. Artikel 27 spreekt over de Kerk als een *'heilige vergadering van ware Christ-gelovigen al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde in Zijn bloed.'* Het ging gisterenavond over die – volbrachte – bloedstorting.

Maar dan. Dan staat even verderop in hetzelfde artikel dat *'deze heilige Kerk'* niet is *'gebonden in een zekere plaats, maar verspreid en verstrooid door de gehele wereld; nochtans tezamen gevoegd, en verenigd zijnde met hart en wil in één zelfde Geest, door de kracht des geloofs.'*

Dat is wat! De Geest heeft zo'n kracht dat hij álle Christ-gelovigen samenvoegt en verenigt over de héle wereld! Maar als Hij dat over de hele wereld kan doen, dan kan Hij dat zeker doen in één gemeente, waarvan de leden luisteren naar het Woord verspreid over enkele honderden huiskamers, kamers in verzorgingshuizen, een huiskamer in Albanië, een kamer op die plek en een kamer daar....

Wat laat artikel 27 ons hier zien? Misschien wil de Heere ons in deze tijd wel leren om de gemeenschap der heiligen meer te beoefenen zonder elkaar te zien, maar verbonden *'met hart en wil in één zelfde Geest, door de kracht des geloofs.'*

Is het onze bede om zo onder de eeuwige Koning Christus zijn verenigde onderdanen te mogen zijn, in hartelijke geloofsverbondenheid?

En zou u, zou jij niet bij die Kerk willen horen? Dan ben je veilig, dan wordt je bewaard! Ook in corona-tijd. Over die bewaring zegt artikel 27 óók iets, want de Kerk zal er zijn tot het einde toe: *'deze heilige Kerk wordt van God bewaard en staande gehouden.'* En er staat nog meer over bewaring in het artikel dat de moeite waard is. Lees het maar eens goed door.

Eenieder van harte Gods zegen, Zijn zorgende hand en nabijheid toegewenst in alle omstandigheden.
Gezegende Paasdagen!

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba