

GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 16 mei 2020

Bericht nr. 13 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,

Graag brengen we u en jullie weer op de hoogte met actuele informatie.

Kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten voor de komende twee weken Deo volente.

17 mei

10.00 uur en 16.00 uur ds. W. Harinck (meeluisteren met Utrecht)

21 mei Hemelvaartsdag

10.00 uur ds. W. Harinck (meeluisteren met Utrecht)

24 mei

10.00 uur ds. W. Harinck (meeluisteren met Utrecht)

15.00 uur ds. W. Mouw (Woerden)

De diensten kunnen langs de bekende kanalen worden meegeluisterd en meegekeken.

De inzameling van gaven

Uw giften en bijdragen in de plaats van de collecten kunnen worden overgemaakt op de bankrekeningen:

- Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake diaconie.
- Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk.
- Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake bouwfonds.

A.s. zondag 17 mei is de diaconale 'collecte' bestemd voor De Vluchtheuvel. We vragen u bij het overmaken van uw gave voor de diaconie erbij te vermelden: Vluchtheuvel.

A.s. Hemelvaartsdag is de extra 'collecte' bestemd voor het plaatselijke evangelisatiewerk. We vragen u uw gave hiervoor over te maken naar de rekening van de kerk en erbij te vermelden: 'pl. evangelisatie'.

Wekelijks bezinningsmoment

A.s. woensdagavond om 19.30 uur wordt een meditatie uitgezonden, te houden door een van de ouderlingen.

Verruiming met inachtneming van de regels

De verwachting is dat we per 1 juni weer met 30 personen kunnen samenkomen in kerkdiensten en per 1 juli met 100 personen. Ook in onze gemeente hopen we dit uiteraard weer zo te gaan doen.

Dat geldt ook voor de leesdiensten. We hebben er over nagedacht of we nog langer zouden meeluisteren met Utrecht ook na mei. We denken aan de gezinnen met kinderen. Maar nu we weer echt – zij het nog in een kleiner getal – mogen samenkomen vinden we het gepast toch ook de leesdiensten weer te houden.

Bij alle in het vooruitzicht gestelde versoepelingen wordt wel steeds gezegd dat als het aantal corona-gevallen weer stijgt de versoepeling later kan ingaan. Dat geldt dus ook voor de kerkdiensten.

Landelijk is een protocol opgesteld. Dat protocol volgen we. We gebruiken de maand juni om ervaring op te doen: wat gaat goed, waar zitten nog verbeterpunten.

We blijven zolang de beperkte aantallen bezoekers gelden, de diensten uitzenden in beeld en geluid.

Indeling in groepen

We gaan weer werken met groepen op alfabetische volgorde. Zo zorgen we ervoor dat het aantal personen dat samenkomt niet boven de 30 of 100 personen uitkomt, want dat is niet toegestaan. Dat zullen we dan ook echt niet toelaten.

In juni kunnen per pastorale eenheid (gezin) maximaal twee personen komen. Vanaf 1 juli kunnen gezinnen in principe weer helemaal komen, maar het is nog beperkt omdat er nog geen creche wordt gehouden.

We gaan met de groepen op alfabet verder waar we gebleven waren in maart. Als u tot de groep behoort die voor een dienst is ingedeeld, is het de bedoeling dat u van tevoren aangeeft of u komt en met hoeveel personen. Als het dan mocht voorkomen dat het aantal duidelijk beneden de 30 of 100 zou uitkomen, kunnen we eventueel nog zorgen voor aanvulling uit een andere groep.

In de komende berichten wordt steeds duidelijk gemaakt wat de groepen zijn en hoe u zich kunt aanmelden.

Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en u en/of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft (koorts, verkoudheid, hoesten), blijft u thuis.

De gang van zaken bij de kerk

U wordt gevraagd de aanwijzingen die in de kerk worden gegeven op te volgen.

Bij binnenkomst van het kerkgebouw desinfecteert u uw handen.

De garderobe is niet in gebruik. U kunt uw jas meenemen de kerk in en op een lege plaats naast u in de bank neerleggen.

U wordt begeleid naar een zitplaats. De zitplaatsen zijn niet vrij.

U neemt uw eigen Bijbel mee de kerk in en u neemt hem ook weer mee naar huis. Er worden geen kerkbijbels uitgeleend.

Echtparen en gezinsleden zitten bij elkaar zoals ook in de huiselijke situatie. Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Er staan collectebussen bij de uitgang.

Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).

Aan het einde van de dienst wacht u met het verlaten van de bank tot u daarvoor een aanwijzing krijgt.

Bij het verlaten van de kerk: begeef u naar huis, beperk de sociale ontmoeting in en om de kerk zoveel als mogelijk.

Uiteraard gelden de bekende gedragsregels van het RIVM: 1,5 meter afstand, geen hand schudden, niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.

Later meer informatie

De komende tijd zullen we de informatie aanvullen en - zodra dat bekend is - u verder informeren over verschillende zaken.

Zo beraadt de kerkenraad zich nog over het zingen tijdens de kerkdienst. Dat is een aangelegen punt. U hebt er allemaal kennis van kunnen nemen in de media. We hopen er in de komende week een beslissing over te nemen.

Over de bediening van de Sacramenten komt voor 1 juli een advies van de deputaatschappen. Dat wachten we af.

De kerkenraad gaat de mogelijkheden na voor het houden van de belijdenisdienst en gaat na of het houden van een ledenvergadering mogelijk is. Beiden zullen in ieder geval niet voor 1 juli kunnen plaatsvinden.

De verenigingsadviescommissie heeft met de verenigingen contact over verenigingsactiviteiten en er wordt nagedacht over de vraag of en zo ja hoe de kerkbibliotheek geopend zou kunnen worden.

De kerkenraad heeft in de achterliggende tijd een keer digitaal vergaderd. Vanaf 1 juni zijn fysieke kerkenraadsvergaderingen weer mogelijk. We hopen 8 juni te vergaderen. De consistorie is niet ruim genoeg voor het houden van voldoende afstand, dus we vergaderen in de grote zaal.

Bericht voor de -12 jeugd

Beste meisjes en jongens,

Vandaag zouden we met z'n allen naar de -12 Bondsdag gaan. Dat gaat natuurlijk niet door. Maar jullie kunnen wel op de website van de Jeugdbond een video bekijken van de 'Alternatieve Bondsdag'. Kijk maar op www.jbgg.nl, klik in het menu links op de pagina op 'Bondsdagen', dan kom je er vanzelf. Er staat ook een linkje op de website van de kerk.

Groetjes van de clubleiding!

Tenslotte

De Heere heeft het zo geleid dat er in de achterliggende weken verbetering is gekomen in de corona-situatie. Daarvoor past ons dankbaarheid.

Laten we ons in de komende tijd van versoepeling verantwoordelijk weten naar de Heere, naar onszelf en naar elkaar. Dat betreft de wijze van ter kerk gaan en alle andere dingen. Laten we biddend vragen om wijsheid. Om de dingen te laten die niet verantwoord zijn en om de dingen te doen die we niet moeten laten.

Een lid attendeerde ons op een treffend stukje uit een dagboek van Octavius Winslow. Dat laten we hier graag volgen. Het is heel gepast in deze tijd. Laat het gelijk een aansporing zijn: neem en lees de boeken van Octavius Winslow en anderen die de rijke inhoud van de Schrift helpen openleggen.

'En haastelijk rondom ziende, zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Markus 9:8

Waarde lezer, het zou kunnen zijn dat deze bladzijde door u gelezen wordt op een tijdstip van smartelijke en algehele afzondering van alle openlijke bijeenkomsten en van alle voorrechten van de gemeente. De wijze waarop het God behaagd heeft u zo in de eenzaamheid te brengen, kan smartelijk en verootmoedigend zijn. Gekluisterd aan het ziekbed, opgesloten in het huis van rouw of verwijderd van het heiligdom Gods en de gemeenschapsoefening van

de heiligen, wordt u er wellicht toe gebracht om te vragen: Heere. waarom is dit? En Zijn antwoord luidt: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig. O, die bedachtzaamheid, die teerheid van Jezus voor Zijn volk! Hij heeft u afgezonderd van de openbare plichten om bijzondere plichten te kunnen vervullen, van de gemeenschap met anderen om gemeenschap met Hem te kunnen oefenen. Leraren, vrienden, voorrechten zijn u ontnomen en u bevindt u, o benijdenswaardige toestand! - alleen met Jezus. En nu kunt u de rijkste, heiligste zegen van uw leven verwachten. Is het in ziekte? De Heere zal u ondersteunen op het ziekbed, zodat u zult kunnen zeggen: Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij. Heeft de dood uw vrienden, of bloedverwanten van u weggenomen? Jezus zal uw smart lenigen en uw eenzaamheid lieflijk maken. Want Hij komt graag in het huis van de treurende en Hij vergezelt ons naar het graf om daar met ons te wenen. Is het een verbanning van het huis Gods, van de genademiddelen van de kerk, van de zorg van de leraars, van christelijke gemeenschap? Ook nu zegt Jezus: Nochtans zal Ik hun een weinig tijds tot een Heiligdom zijn, in de landen waarin zij gekomen zijn. De omstandigheden waarin u verkeert en die zo nieuw, zo buitengewoon zijn, kan God in nieuwe en buitengewone goedertierenheden veranderen, ja in de rijkste genademiddelen waarmee ooit uw ziel gevoed werd. Zelfs de leegte die u voelt, het gebrek dat u betreurt, kan het middel zijn dat God gebruikt om u te verzadigen met Zijn goedertierenheid. Ach. ziet God uw genade niet juist in uw verlangen naar genade? Merkt Hij uw heiligmaking niet juist op in uw dorsten naar heiligheid? En kan Hij nu dit verlangen en die dorst niet in de zegen zelf veranderen? Gewis kan Hij het en dikwijls doet Hij het. Iemand heeft terecht gezegd: "God weet de vertroosting van de genademiddelen te geven in het verlangen naar de genademiddelen". En de afwezigheid van anderen kan Hij méér dan vergoeden door de aanwezigheid van Zichzelf. O, wie kan de zegeningen naar waarde schatten die nu in deze dagen van ballingschap en eenzaamheid, in uw ziel kunnen vloeien? Eenzaamheid? Nee het is geen eenzaamheid. Nooit was u minder alleen dan nu. U bent alleen met God. En Hij is oneindig kostelijker dan gezondheid en rijkdom, dan vrienden en leraars en het huis des gebeds, want Hij is van die allen en van dat alles het Wezen en het Lieflijke. U hebt misschien gearbeid aan de zielen van anderen en nu toont de Heere Zijn tedere zorg voor de uwe. En o, terwijl u zo alleen bent met Jezus, dan komt u ook tot een diepere kennis van de plaag van uw hart en van de liefde van Zijn hart; dan wordt u ertoe gebracht u te omgorden, uw roestige wapenrusting te polijsten, uw lamp brandend te houden, naar inniger gemeenschapsoefening te streven met uw Vader. En hoezeer u ook de noodzakelijkheid en de oorzaak ervan betreurt, toch zult u er geen leed om dragen dat de Heere u afgezonderd heeft, opdat u voor een ogenblik zou rusten - met Jezus alleen.'

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba