

GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 6 juni 2020

Bericht nr. 16 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,

In het maatschappelijke leven wordt geleidelijk steeds meer zichtbaar dat er wat verlichting komt van de maatregelen. Kinderen en jongeren, jullie mogen weer naar school, al is het nog anders dan anders. Bezoek aan onze ouderen in verpleeghuizen wordt de komende tijd langzaam weer iets beter mogelijk, hoewel het nog steeds beperkt is.

Ook in het gemeentelven wordt het weer iets anders. Er mogen weer kerkdiensten zijn met - een nog klein aantal - bezoekers.

Ook kunnen we weer wat gemakkelijker bij elkaar op bezoek, de kerkbibliotheek kan open en zo zien we meer. Bij dat alles moeten we voorzichtig zijn en de bekende maatregelen in acht nemen, maar het kan. Waar hebben we dat aan verdiend? U, jij en ik kunnen allemaal deze vraag persoonlijk beantwoorden tussen ons en de Heere. Het is onverdiend. Het is genade alleen.

Kerkdiensten

Het was ook genade dat Ezechiël de opdracht kreeg te profeteren tot dorre beenderen: 'gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord.' En de beenderen gingen leven door het werk van de Geest: 'Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven.' Dat hoorden we op Tweede Pinksterdag toen we voor het eerst weer - met 30 leden - samenkwamen in de kerk. Het is de Geest van Christus Die het doet! Hij moet komen in de doodsheid van ons zondebestaan. Hij wekt tot leven door de Levende. Laat het onze smeekbede zijn: wees mij de zondaar genadig.

De kerkdiensten voor de komende twee weken Deo volente zijn:

7 juni

10.00 uur en 18.30 uur ds. C.J. Meeuse

Ds. Meeuse heeft bij de preken enkele vragen voor jongeren gemaakt om over na te denken en te bespreken. Ze worden op de website geplaatst in de liturgie.

14 juni

10.00 uur ds. J. Driessen en 18.30 uur leesdienst

Aandacht voor de tijdsomstandigheden

De landelijke deputaatschappen hebben aan de gemeenten gevraagd om zondag 7 juni in de morgendienst aandacht te geven aan de nood der tijd, die te overdenken bij het licht van Gods Woord en deze nood aan de Heere in het gebed voor te leggen.

Toen dit bericht kwam hadden wij al met de Hersteld Hervormde Kerk van Waarder-Driebruggen en de Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwkoop afgesproken om op woensdagavond 17 juni een bidstond te houden. We

hebben daar eerder al over bericht. We hebben in overleg met de andere kerken afgesproken dat deze bidstond doorgang vindt. Dit is ook in goed overleg met ds. Meeuse besproken. Hij hoopt er morgenochtend wel enige aandacht aan geven, maar hij weet dat we de gezamenlijke bidstond er in het bijzonder voor bestemmen.

In het licht van de tijdsomstandigheden past ook de brochure die u bij de kerkbode aantrof: 'Als de Heere roept'. Aan het boekje is vanuit zes kerkverbanden meegewerkt. Van harte ter lezing aanbevolen!

Wie naar de diensten in juni?

In de maand juni kunnen er maximaal twee personen per pastorale eenheid (per gezin) aanwezig zijn. Per dienst kunnen 35-36 personen aanwezig zijn, inclusief, predikant en andere die nodig zijn voor het houden van een dienst. Zoals bekend gaan we op alfabet verder.

In het begin van deze week hebben we een bericht rondgestuurd over het bijwonen van de kerkdiensten in juni. U werd gevraagd zich aan te melden voor een kerkdienst in juni of aan te geven dat u er (nog) van afziet. We hebben intussen veel reacties gehad.

De groepen die morgenochtend en morgenavond voor de kerkdiensten zijn ingedeeld hebben er gisteren bericht over gehad.

In de loop van volgende week sturen we een bericht aan degenen die op zondag 14 juni kunnen komen. En zo doen we dat elke week. U hoort dus vanzelf wanneer u aan de beurt bent.

Zingen

In het vorige bericht hebben we u geïnformeerd over de moeilijke afweging en de beslissing om vooralsnog de komende weken niet te zingen in de kerk en dus niet de stembanden te gebruiken, maar des te meer hoofd en hart tijdens het orgelspel. Het is moeilijk, maar het is niet anders.

Zoals gezegd hebben we nagegaan of enkele zangers bij een microfoon elders in de kerk kunnen zingen, zodat dat in de kerkzaal en thuis gehoord wordt. Morgen zal er één zanger(es) zijn die op de galerij plaatsneemt. We gaan voor de volgende zondagen na of dat met enkele zangers kan, op de galerij of in de hal. Daarvoor is een andere microfoon nodig die we nu nog niet beschikbaar hebben. We hopen dat we hiermee toch een stapje kunnen zetten.

De gang zaken bij de kerk

Nog weer even een herhaling hoe de gang van zaken bij de kerk is:

- U wordt gevraagd de aanwijzingen die in de kerk worden gegeven op te volgen.
- Bij binnenkomst van het kerkgebouw desinfecteert u uw handen.
- De garderobe is niet in gebruik. U kunt uw jas meenemen de kerk in en op een lege plaats naast u in de bank neerleggen.
- U wordt begeleid naar een zitplaats. De zitplaatsen zijn niet vrij.
- U neemt uw eigen Bijbel mee de kerk in en u neemt hem ook weer mee naar huis. Er worden geen kerkbijbels uitgeleend.
- Echtparen en gezinsleden zitten bij elkaar zoals ook in de huiselijke situatie.

- Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Er staan collectebussen bij de uitgang.
- Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).
- Aan het einde van de dienst wacht u met het verlaten van de bank tot u daarvoor een aanwijzing krijgt.
- Bij het verlaten van de kerk: begeef u naar huis, beperk de sociale ontmoeting in en om de kerk zoveel als mogelijk.
- Uiteraard gelden de bekende gedragsregels van het RIVM: 1,5 meter afstand, geen hand schudden, niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.

Kanalen

Er is een proef gehouden met een ander kanaal: Dienstmeekijken. Ook is een andere camera beproefd. Dat is goed verlopen. We maken met ingang van heden niet langer gebruik van YouTube, maar van Dienstmeekijken. Daarnaast kunt u natuurlijk via Kerkomroep.nl blijven meeluisteren. Op gergemwoerden.nl vindt u de links die u naar deze kanalen brengen. Natuurlijk kunt u als vanouds ook blijven meeluisteren via kerkradio (zwarte kastje afgestemd op de gemeente Woerden) en via de scanner.

Iedereen die betrokken is bij het regelen van beeld en geluid heel hartelijk dank voor alle inspanning!

De inzameling van gaven

Op 7 juni is de diaconale collecte bestemd voor de hulp aan vervolgte christenen.

Voor hen die thuis meeluisteren geldt dat u uw giften en bijdragen in de plaats van de collecten kunt overmaken op de bankrekeningen:

- Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake diaconie.
- Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk.
- Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake bouwfonds.

Wekelijks bezinningsmoment

A.s. woensdagavond om 19.30 uur wordt een meditatie uitgezonden, te houden door een van de ouderlingen.

Bibliotheek

De bibliotheekcommissie laat het volgende weten:

Goed nieuws! In overleg met de kerkenraad mogen we de bibliotheek weer openstellen. Om een en ander in goede banen te leiden, zijn er wel wat afspraken en regels.

De openingstijd wordt voorlopig verruimd: 10.00-12.00 uur.

Om de eerste zaterdag een grote drukte te voorkomen, bent u welkom op:

- 13 juni: leners met achternaam A-L;
- 20 juni: leners met achternaam M-W.

Daarna is de bibliotheek één keer in de twee weken open. De data kunt u vinden op de website van onze kerk: www.gergemwoerden.nl (zie: agenda). Leden van de bibliotheek ontvangen een brief met onze nieuwe huisregels.

Overlijden

Op 4 juni is overleden Pieter den Dekker op de leeftijd van 68 jaar. We gedenken de bedroefde familie, die niet zonder hoop en troost is en boven de rouwkaart schreef: 'Dan ga ik op tot Gods altaren' (Psalm 43:4 berijmd). De rouwdienst en begrafenisplechtigheid vinden a.s. woensdag gezien de omstandigheden in besloten kring plaats en kunnen vanaf 14.00 uur worden gevolgd via de link op gergemwoerden.nl. Condolences per post worden zeer op prijs gesteld.

Tenslotte

Een anonieme gever verraste ons allemaal met Pinksteren met een krentenstol. We ontvingen heel wat vriendelijke dankwoorden daarvoor. Een van onze leden schreef er ook nog een boodschap bij. Die geven we graag ter overdenking door:

'We willen onze dank uitspreken voor deze prachtige geste om de verbondenheid met de gemeente rond Pinksteren tot uitdrukking te brengen. Pinksteren, waarbij ook de eerste broden naar de tempel werden gebracht, maar ook waar duidelijk werd dat er veel meer (soorten) graan zouden worden toegevoegd aan het éne brood (formulier HA), zelfs Woerdense heidense hoorders.'

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba