

GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 18 juli 2020

Bericht nr. 22 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,

Ook in dit weekbericht geven u graag weer wat informatie.

Kerkdiensten

De groepen die voor morgen, zondag 19 juli, zijn ingedeeld hebben daar deze week bericht over gehad. In de loop van volgende week sturen we een bericht aan degenen die kunnen komen op zondag 26 juli. **Houdt uw mailbox in de gaten zodat u het bericht niet mist en dan een kerkdienst mist.** Als u onverhoopt niet kunt, meldt u zich dan alstublieft af. Dan kan uw plek aan een ander worden gegeven die daar graag gebruik van zal maken.

Het is niet de bedoeling dat u naar de kerk komt als u gezondheidsklachten hebt (verkoudheid, hoesten, koorts). Ook bij milde klachten blijft u thuis.

Zondag 19 juli:

10.00 uur ds. W.A. Zondag en **15.30 uur** ds. P. Mulder (niet om 19.00 uur zoals in de kerkbode staat)

(in beide diensten bediening van de Heilige Doop)

Zondag 26 juli:

10.00 uur leesdienst en 19.00 uur ds. G.J. Baan

Als gemeente zingen we - ingetogen - één Psalmvers per dienst.

Enkele zangers/zangeressen en de kinderen van 12 jaar en jonger zingen alle Psalmverzen.

Wat betreft de collecten het volgende: **u kunt uw gaven ook meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen.** Het voordeel daarvan is dat het verlaten van de kerkzaal aan het einde van de kerkdienst wat vlotter verloopt, omdat het niet opstroopt bij de collectebussen. Het blijft ook mogelijk uw gaven bij het uitgaan van de kerk in de collectebussen te doen.

De inzameling van de gaven

Als u thuis meeluistert: u kunt uw giften en bijdragen in de plaats van de collecten overmaken op de bankrekeningen:

- Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake diaconie.
- Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk.
- Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake bouwfonds.

Er is morgen een extra collecte die bestemd is voor het evangelisatiewerk in Leidsche Rijn. U kunt uw gaven hiervoor overmaken naar de rekening van de kerk NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk, onder vermelding van 'Leidsche Rijn'.

Creche

Het is de bedoeling om na de vakantie weer te beginnen met de kinderoppas. U hoort daar tegen die tijd meer over.

Bericht Verenigings Advies Commissie (VAC)

Preekbespreking zomer 23 augustus

Deze zomer hebben we de mogelijkheid om één preekbespreking te houden. De bespreking is niet plenair, maar in kleine groepjes. De groepjes zitten verspreid door het gebouw en de deelnemers houden onderling afstand. We vragen degenen die willen meedoen zich vooraf aan te melden en zelf de gespreksvragen en een Bijbel mee te nemen. We houden de preekbespreking na de middagdienst van 23 augustus. Ds. C.G. Vreugdenhil hoopt in die dienst in ons midden voor te gaan. De preekbespreking begint om 19 uur en gaat over zowel de ochtend- als de avondpreek.

Aanmelden graag voor 22 augustus via een email aan C.J. Both (cjboth@gergemwoerden.nl).

Opening verenigingsseizoen 11 september

Op vrijdagavond 11 september 19.30 willen we als gemeente het verenigingsseizoen openen. Het thema is 'Moderne media'. Spreker is Sjaak Jacobse. Verdere informatie zal nog volgen.

Aanmelden graag voor 10 september via een email aan: openingvseizoen@gergemwoerden.nl
Of bij C.J. Both.

Tenslotte

Morgen mag er bediening zijn van de Heilige Doop. Ter overdenking van de rijke betekenis van de doop een stukje uit de Institutie van Calvijn. Er staat boven:

'Christus riep kleine kinderen tot Zich en zegende hen; dan mogen wij hen niet uitsluiten van het teken en de zegen van de doop'

En dan volgt:

'Wanneer de Heere Jezus een bewijs wil leveren waaruit de wereld kan opmaken dat Hij eerder gekomen is om de barmhartigheid van de Vader uit te breiden dan om die in te perken, slaat Hij dan ook vriendelijk de armen om de kinderen, die tot Hem gebracht werden, terwijl Hij de discipelen, die probeerden hen bij Hem vandaan te houden berispt, omdat ze probeerden bij Hem weg te houden voor wie het koninkrijk der hemelen is, terwijl Hij de enige weg is om de hemel binnen te gaan. Maar wat voor overeenkomst, zal misschien iemand zeggen, is er tussen de doop en de omhelzing van Christus? Er wordt immers niet verteld dat Hij ze gedoopt heeft, maar dat Hij hen bij Zich heeft laten komen, dat Hij hen omhelsd en dat Hij hen gezegend heeft. Als we dus Zijn voorbeeld willen volgen, moeten we de kinderen met ons gebed helpen, maar niet dopen. Laten we evenwel nauwkeuriger dan dit soort mensen nagaan wat Christus gedaan heeft. We moeten er namelijk niet lichtvaardig aan voorbijgaan dat Christus beveelt de kinderen tot Hem te brengen, waaraan Hij als reden toevoegt dat het koninkrijk der hemelen voor zulke kinderen is. En vervolgens legt Hij metterdaad getuigenis af van wat Hij

bedoelt, doordat Hij hen omhelst en met Zijn gebed en zegen bij de Vader aanbeveelt. Als het een goede zaak is om kinderen bij Christus te brengen, waarom zou het dan niet goed zijn hen tot de doop toe te laten, het teken van onze eenwording en gemeenschap met Christus? Als het koninkrijk der hemelen voor hen is, waarom zou hun dan het teken geweigerd moeten worden waardoor als het ware de toegang tot de kerk geopend wordt, zodat zij als leden in de kerk opgenomen en gerekend kunnen worden tot de erfgenamen van het hemels koninkrijk? Hoe onbillijk zijn we als we hen weggagen die Christus tot Zich roept! Als we hen die Hij met Zijn gaven siert, van die gaven beroven! Als we hen buitensluiten die Hij Zelf binnenlaat!

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba

Voor alle data in dit bericht geldt: Deo volente.