

Ha 21+-er,

Hierbij ontvang je het programma voor het komende verenigingsseizoen van Ichthus.

Ben je net van de +16 af? Kom samen met je vrienden en vriendinnen naar de +21.

Als je Ichthus al bezoekt, dan ontmoeten we je graag opnieuw. Nog niet eerder geweest, welkom!

De Ichthusavonden zijn voor jongeren van 21 tot 30 jaar. We ontmoeten elkaar op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Naast bezinning hebben we ook ruime aandacht voor ontspanning en ontmoeting. Dit seizoen hopen we na te denken over allerlei actuele thema's vanuit de Brieven aan de zeven gemeenten.



Programma 2017-2018

8 september	Opening verenigingsseizoen: 'Het Woord' (spreker: Jos Kardol en workshops. Aanvang 19.30 uur, vooraf om 17.30 uur een maaltijd in de kerk).
15 - 16 september	Septemberweekend Leusden: 'Brieven uit de hemel' / 'Eerste liefde...' (Brief aan Efeze)
17 september	Zingen op zondagavond bij Mathalie
26 september	Thema-avond: Getrouw zijn... (Brief aan Smyrna)
10 oktober	Vrij onderwerp
28 oktober	Extra activiteit op zaterdag
7 november	Thema-avond: Geen compromis... (Brief aan Pergamus)
28 november	Vrij onderwerp
2 januari	Nieuwjaarsdiner
30 januari	Thema-avond: Goede dingen, maar... (Brief aan Thyatire)
20 februari	Vrij onderwerp 'Christenvervolging'
13 maart	Thema-avond: Schijn bedriegt... (Brief aan Sardis)
23 maart	Extra activiteit op vrijdagavond
3 april	Thema-avond: Houdt wat je hebt... (Brief aan Filadelfia)
24 april	Thema-avond: Zie, Ik sta aan de deur... (Brief aan Laodicea)
11 mei	Vrijdag na hemelvaart: BBQ <i>We zien uit naar je komst! Hartelijk welkom allemaal.</i> Hans, Hélène, Mathalie, Lennart, Wout

