

Zondag 16 augustus 2020, 10:00 - ds J. IJsselstein

Tekst: Spreuken 30 : 24 – 28

24 Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve zijn wijs, met wijsheid wel voorzien.

25 De mieren zijn een onsterk volk; evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs.

26 De konijnen zijn een machteloos volk; nochtans stellen zij hun huis in den rotssteen.

27 De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen.

28 De spinnekop grijpt met de handen, en is in de paleizen der koningen.

Thema: Vier soorten kleine dieren:

1. Mieren
2. Konijnen
3. Sprinkhanen
4. Spinnen

Liturgie:

Psalm 144 : 2

10 Geboden

Psalm 25 : 3

Lezen: Spreuken 30: 1 - 33

Psalm 34 : 5, 6

Psalm 81 : 12

Psalm 116 : 1

Zondag 16 augustus 2020, 19:00 - ds W. Harinck

Tekst: Mattheüs 24: 32 – 33

En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

Thema: Leren van de Vijgeboom

1. Leven in de eindtijd,
2. Toekomst in de eindtijd.

Liturgie:

Psalm 97 : 1

Geloofsbelijdenis

Psalm 2 : 7

Lezen: Mattheüs 24: 29 – 44

Psalm 46: 1, 4

Psalm 89: 14

Psalm 74: 19, 20