

Zondag 18 april 2021 10:00 - Leesdienst

Tekst: **Johannes 21 : 22**

20 En Petrus, zich omkerende, zag den discipel volgen, welchen Jezus liefhad, die ook in het avondmaal op Zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere! wie is het, die U verraden zal?

21 Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze?

22 Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat Hij blijve totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij'

Thema : **Een herhaalde oproep tot het volgen van Jezus**

1. Een volgende Petrus,
2. Een vragende Petrus,
3. Een vermaning tot Petrus.

Liturgie

Psalm 17: 3

Tien geboden : 9

Lezen: Johannes 21 : 15 – 25

Psalm 25: 2 en 4

Psalm 138 : 4

Psalm 4: 4

(diaconale collecte voor Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg)

Gespreksvragen

1. Wat wil de Heere zeggen tot Petrus met de woorden: Volg gij Mij (vs. 22).
2. Aan wie ligt het als wij de Heere Jezus niet volgen? Wat moeten we dan doen?
3. Johannes heeft een ander karakter dan Petrus. Waar blijkt dat uit?
4. Kan de Heere ons karakter veranderen? Wat doet de Heere als Hij ons bekeert?
5. Wat is er nodig om de Heere Jezus te kennen en te volgen?
6. Wat denk je van de Imitatio Christi of wel de navolging van Christus. War blijkt dat uit?
7. Waarom is de rustdag door de Heere ingesteld? Geeft de Heere op deze dag een bijzondere zegen?
8. Wat is de boodschap van de preek voor ons?

Voor de kinderen:

1. Hoe vaak heeft de Heere Jezus Petrus opgeroepen om Hem te volgen?
2. Hoe vaak heeft de Heere jou geroepen?
3. Wat betekent: 'Ik zet mijn treden in Uw spoor'? Psalm 17:3.
4. Wij praten soms gemakkelijk over een vriend of vriendin. Wanneer is dat goed? En wanneer is zo'n gesprek verkeerd?

Zondag 18 april 2021 15:00 - Leesdienst

Tekst: **Matthéüs 28:20**

En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Thema: **De belofte van Christus' blijvende aanwezigheid**

1. Een nameloze armoede zonder deze belofte
2. De rijke inhoud van deze belofte
3. De zalige troost uit deze belofte

Liturgie:

Psalm 118:11

12 artikelen

Psalm 32:6

Lezen: Psalm 91

Psalm 91: 1 en 2

Psalm 23:2

Psalm 73:14

(diaconale collecte voor Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg)

Citaat:

Reeds twintig jaren lang heb ik Hem gediend, en nimmer heeft Hij het mij in enig ding aan hulp laten ontbreken, maar Hij heeft mij altijd een liefde betoond die alle verstand te boven gaat. Behalve deze grote weldaad, heeft Hij Zich overgegeven in de schandelijken kruisdood om mij het eeuwige leven te geven.

(Guido de Brès in een brief aan zijn moeder)

Leestip

- Johannes 14:15-31
- Matthéüs 28: 16-20

Gespreksvragen

- 1) Welk onderwijs en bemoediging haalt u uit de tekst van deze preek?(Mattheus 28:20)
- 2) Deze tekst is een belofte. Wat zou de Heere ons daarmee willen zeggen?
- 3) Is deze tekst u/jou wel eens tot troost geweest? Praat er eens over met elkaar.
- 4) Wat roept het citaat van Guido de Brès aan zijn moeder bij u/jou op?

Voor de kinderen:

- 1) Uit welk woord uit de tekst van de preek laat de Heere ons weten dat de Heere tot het einde van de wereld er is?
- 2) Ben je wel eens bang dat het in de wereld helemaal verkeerd zal gaan? Helpt deze tekst dan? Praat er eens over met je ouder(s).

Zondag 18 april 2021 19:00 - Leesdienst

HC Zondag 18

Vraag: **Wat verstaat gij daarmede: 'Opgevaren ten hemel'?**

Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden.

Vraag: **Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft?**

Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde; maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons.

Vraag: **Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden?**

Ganselijk niet; want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen, dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft.

Vraag: **Wat nut ons de hemelvaart van Christus?**

Ten eerste dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is.

Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen.

Ten derde dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.

Thema: **De hemelvaart van Christus**

1. De werkelijkheid van de hemelvaart
2. De belofte van de hemelvaart
3. Het nut van de hemelvaart

Liturgie:

Psalm 24: 2

Geloofsbelijdenis

Lezen: Hebrreeën 9: 1 – 14

Psalm 110: 1, 2, 3

Psalm 68: 9

Psalm 47: 3

(diaconale collecte voor Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg)

Citaat

“En Zijn handen opheffende zegende hij hen” Lukas 24 : 50. Nog altijd zijn de handen die op het kruis doorboord zijn, zegenend uitgebreid boven de aarde. Wie zich stelt onder de zegenende handen van Christus, is gezegend in eeuwigheid!”

Isaac da Costa

Gespreksvragen:

1. Het gelezen Schriftgedeelte gaat over het verschil tussen het oudtestamentische werk van de priesters in de tempel en de nieuwtestamentische arbeid van Christus in de hemel. Wat is dat grote verschil?
2. De Hemelvaart van Christus is werkelijkheid. In de preek worden twee uitspraken van de Heere Jezus genoemd die dit voorzeggen. Welke zijn dat?
3. Wat is de belofte van de hemelvaart zoals de catechismus er over spreekt in vraag en antwoord 47?
4. Jezus zegt: het is u nut dat Ik heenga. Waarin ligt dit nut?
5. Jezus ging heen om Zijn volk een plaats te bereiden. Kent u iets van de troost daarvan?