

Zondag 24 oktober 2021, 10:00 - ds P. Mulder - Heilige Doop - Groep B

Teksten:

Deuteronomium 10:16^a *Besnijd dan de voorhuid uws harten,*

Deuteronomium 30:6^a *En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad*

Thema: **Besnijdenis van het hart**

1) Als heilzame opdracht (10 : 16a),

2) Als genaderijke belofte (30:6^a).

Liturgie:

Psalm 100: 1, 4

10 Geboden

Psalm 135: 8

Lezen: Deuteronomium 10: 12 – 22 en 30: 1 – 6

Psalm 105: 5

Psalm 134: 3

Psalm 25: 2, 3

Psalm 72: 9

(eerste collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)

Zondag 24 oktober 2021, 15:00 - Leesdienst - Groep A

Tekst: Psalm 146 : 5

Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE zijn God is

Thema: Een gelukkig mens:

- 1) Een mens met hulp van God,
- 2) Een mens met hoop op God.

Liturgie:

Psalm 118: 4 en 8

Geloofsbelijdenis

Psalm 146: 8

Schriftlezing: Psalm 146

Psalm 105 : 5 en 6

Psalm 146: 3

Psalm 42 : 3

(eerste collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)

Citaat:

“Jacob begon zijn gebed niet met klagen, niet met het noemen van zijn grote benauwdheid, maar met het danken van God voor al de genade die Hij hem bewezen had. En dat is de beste inleiding tot het gebed. Dat is een voetbank waarmee men tot het gebed opklimt”

Isaac da Costa naar aanleiding van Genesis 32 : 10 a. Uit Israëls verwachting, De Banier 2018

Vragen

1. De laatste vijf psalmen worden wel het tweede Hallel genoemd. Waarom zou dat zijn? En wat is het eerste Hallel?
2. De psalmist verlaat zich op de HEERE. Hij heeft geen rechten. Hoe kunnen we ons als rechtenlozen dan toch op Hem verlaten?
3. Misschien zegt u: ik kan niet op die plaats komen waar ik als rechteloze God om ontferming smee. Wat wordt in de preek daarover gezegd?
4. De psalmist roept op om niet op “prinsen“, op sterfelijke mensen, te vertrouwen. Maar de Heere kan wel mensen gebruiken om anderen te helpen. Hoe moeten we hier mee omgaan?
5. Vers 5 spreekt van de God van Jacob. In de preek wordt uitgelegd waarom hier niet staat God van Abraham of God van Izak. Wat is die uitleg? En waarom ligt daarin hoop en verwachting?
6. Kent u, ken jij iets van die hoop en verwachting op de HEERE alleen?

Voor de kinderen

1. Psalm 146 begint en eindigt met het woord Halleluja. Wat betekent dat?
2. Het gaat in de psalm over Jacob: wie was zijn vader en wie was zijn opa? En wie was zijn broer?
3. Kun jij wat dingen uit Jacobs leven noemen? Bv de geschiedenis met de schotel linzenmoes? En wat nog meer?
4. Wat betekent “zalig” en “geluk”? En wat betekent dan “welgelukzalig”?

Zondag 24 oktober 2021, 18:30 - ds P. Mulder - Groep B

HC Zondag 38:

Vraag 103: **Wat gebiedt God in het vierde gebod?**

Antwoord: *Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is, op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.*

Thema: Een dag van rust:

- 1) Een gegeven dag,
- 2) Een ingevulde dag,
- 3) Een begonnen dag.

Liturgie:

Psalm 122: 1

Geloofsbelijdenis

Psalm 2: 7

Lezen: Hebréeën 4: 1 – 16

Psalm 92: 1, 7

Psalm 28: 2, 6

Psalm 119: 84

(eerste collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)