

Zondag 28 november 2021 10:00 - ds. J.J. van Ekeveld - Groep B

Tekst: Numeri 24 : 17

Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.

Thema: De komende Koning:

- 1) Zijn ster,
- 2) Zijn licht,
- 3) Zijn scepter.

Liturgie:

Psalm 45: 1

10 Geboden

Psalm 39: 7

Lezen: Numeri 24: 1 – 17

Lofzang v Zacharias: 1, 4

Lofzang v Simeon: 2

Psalm 72: 1

(extra collecte voor de Jeugdbond)

Zondag 28 november 2021, 15:00 - Leesdienst - Groep A

Tekst: Genesis 49:18

Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE.

Thema: Jakobs geloofsverwachting

- 1) De tijd van deze verwachting
- 2) De Bron van deze verwachting
- 3) De inhoud van deze verwachting

Liturgie:

Psalm 56:4

Geloofsbelijdenis

Psalm 48:6

Lezen: Genesis 49:1-28

Psalm 94:8

Psalm 39:5

Psalm 146:3

(extra collecte voor de Jeugdbond)

Citaat:

(...) O, dat uit grondloos nachten

Uw Goddelijk gezicht

Over mijn oogen lachte,

Verblind door 't blinde licht.

Gelijk een wilde weide

Zal ik den glans verbeiden,

Die daalt van Uw gezicht.

(uit: Willem de Merode, Tu es Deus absconditus, 1925)

Die achter alle dingen

Zware gedaante vliedt,

Kom mij geheel doordringen

Als de ademtocht een lied,

Laat mij Uw lach aanschouwen,

Want ik moet wachtend rouwen,

Tot 't oog Uw oogen ziet.

Leestip:

- Nederlandse geloofsbelijdenis art. 37 (over de verwachting)

Gespreksvragen:

1. Waarom zou je van onze tekst (vs. 8) kunnen zeggen dat als het ware het een regenboog is tegen een donkere, dreigende hemel?
2. Jakob is heel eerlijk naar zijn jongens toe. Met Ruben is het niet veel geworden. Van Simeon en Levi is ook niets goed te zeggen. Wat leert u hiervan als ouders over omgaan met de ziel van uw kinderen? Wat leer jij hiervan als kind, als je soms vindt dat je ouders te scherp tegen je zijn?
3. Van welke kant verwacht Jakob het duidelijk, als je de tekst goed leest?
4. Herken(t) u/jij iets van Jakobs verwachting, in deze adventstijd, in deze crisistijd?
5. Wie is de inhoud van Jakobs verwachting? (derde gedachte)
6. Wie is de Nieuwtestamentische Jakob?
7. 'Als er geen Jezus is, blijft er alleen een Jakob over'. Kun(t) u/jij daar uw/jouw eigen naam invullen?

Voor de kinderen:

1. Kun jij de 12 zoons van Jakob opzeggen? (Ruben, Simeon, ...)
2. Wat betekent de naam Jakob ook alweer?
3. Weet je ook wat de naam Israël betekent, de nieuwe naam van Jakob?
4. Kun jij de tekst uit Genesis 49:10 uit je hoofd opzeggen? (De scepter zal van Juda niet wijken...) Wat betekent dat?
5. De dominee zei: 'de HEERE, dat is de God van je doop'. Weet jij wat er klonk toen jij gedoopt werd? Met welke Namen van de Heere werd jouw naam verbonden? Voor jullie een opdracht: Bid maar met Jakob mee: 'HEERE, God van mijn doop, God van Jakob, op Uw zaligheid wacht ik!'

Zondag 28 november 2021, 18:30 - ds. J.J. van Ekeveld - **alleen uitzending**

HC Zondag 43

Vraag 112: **Wat wil het negende gebod?**

Antw. *Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen; maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels, vermijde, tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde; ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.*

Thema: **De tong:**

- 1) Het misbruik van de tong,
- 2) Het gebruik van de tong.

Liturgie:

Psalm 64: 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 36: 2

Lezen: Jakobus 3: 1 – 18

Psalm 58: 3, 4

Psalm 40: 11

Psalm 141: 3

(extra collecte voor de Jeugdbond)